

Κυρίες & Κύριοι,
Αγαπητές φίλες και φίλοι

Τους τελευταίους τριάντα-δύο μήνες βιώνουμε τη χειρότερη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης.

Τις **αυταπάτες και τα ψέματα** του κ. Τσίπρα.

Που υποσχέθηκε παροχές, συντάξεις, μισθούς, εθνική αξιοπρέπεια.

Και έφερε κλείσιμο τραπεζών, μειώσεις στις συντάξεις, νέα βάρη σε κάθε Έλληνα και κάθε Ελληνίδα.

Δυστυχώς πολλοί τα περιμέναμε. Και είχαμε μιλήσει γι' αυτά.

Είχαμε προβλέψει τη νέα οικονομική κρίση, ακριβώς πάνω στο σημείο που η Ελλάδα έμπαινε στην ανάπτυξη.

Είχαμε προειδοποιήσει για τη μεταναστευτική κρίση και τις επιπτώσεις στα εθνικά μας θέματα.

Δυστυχώς τότε πολλοί **μας κατηγορούσαν για κινδυνολόγους**.

Και τελικά, τριάντα-δύο μήνες πριν ο λαϊκισμός κέρδισε τη σοβαρότητα.

Ο κ. Τσίπρας μιλάει συνέχεια για δίκαιη ανάπτυξη.

Ποια ανάπτυξη θα μοιράσει δίκαια; Αυτή που ο ίδιος εξαφάνισε;

Τον Μάιο 2014 προβλεπόταν από όλους τους οργανισμούς ότι η Ελλάδα θα κατέγραφε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης την περίοδο 2015 - 2018.

Έτσι, το Α.Ε.Π. της χώρας το 2018 θα έφθανε στα 217 δις ευρώ.

Τώρα, η καλύτερη πρόβλεψη είναι ότι το Α.Ε.Π. του 2018 θα αγγίξει τα 188 δις ευρώ.

Δηλαδή, 29 δις ευρώ χαμένα.

Από αυτή την πίτα κανείς Έλληνας δεν θα πάρει μέρος.

Γιατί την «έφαγαν» οι κυβερνήσεις ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ από τον Ιανουάριο 2015 μέχρι σήμερα.

Φίλες και φίλοι

Η κάθε κυβέρνηση κρίνεται από το τι παραδίδει σε σχέση με αυτό που παρέλαβε.

Η κυβέρνηση του Κώστα Καραμανλή διαχειρίστηκε μια περίοδο ευημερίας, μια περίοδο σημαντικής βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου των Ελλήνων. Ευημερία η οποία όμως **διακόπηκε βίαια** από την παγκόσμια οικονομική και χρηματιστηριακή κρίση. Κρίση η οποία επηρέασε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες. Τελικά ο Καραμανλής παρέδωσε μια χώρα η οποία είχε πρόσβαση στις αγορές και μόνο οριακή ύφεση.

Η κυβέρνηση **Παπανδρέου στάθηκε αδύναμη**. Έριξε τον Καραμανλή με ψεύτικες υποσχέσεις – ανάλογα με τον τρόπο που ο Τσίπρας έριξε τον Σαμαρά. Και μετέτρεψε μια κρίση ελλείμματος, την οποία επαναλαμβάνω βίωναν όλες οι Ευρωπαϊκές χώρες **και την μετέτρεψε σε κρίση δανεισμού. Κρίση που μας οδήγησε στην αγκαλιά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.**

Χωρίς σχέδιο μας οδήγησαν στο πρώτο μνημόνιο, όπως ο Τσίπρας με το Βαρουφάκη μας οδήγησαν στο τρίτο.

Και το πρώτο Μνημόνιο, όπως και το τρίτο **βασίστηκαν σε λάθος μείγμα πολιτικής**. Δηλαδή στην αύξηση των φόρων αντί στη μείωση των δαπανών.

Σε αύξηση των φόρων χωρίς να υπάρχει αναπτυξιακή διάσταση.

Αποτέλεσμα ύφεση και ανάγκη νέων μέτρων.

Κάπως έτσι το ΠΑΣΟΚ το 2011 επέβαλε την σκληρή φορολογία της ακίνητης περιουσίας, την οποία βιώνουμε μέχρι σήμερα.

Μετά ήρθε η Κυβέρνηση Σαμαρά, η οποία απέτρεψε τότε τις πιέσεις για Grexit.

Και το 2014 είχε επιστρέψει η αισιοδοξία στην αγορά. Θυμίζω τότε το ΑΕΠ, στο 3^ο τρίμηνο του 2014 αυξήθηκε κατά +1.9%.

Ο Σαμαράς

Παρέλαβε μια χώρα με πρωτογενές έλλειμμα και την παρέδωσε με πρωτογενές πλεόνασμα.

Παρέλαβε μια χώρα με έλλειμμα εξαγωγών / εισαγωγών και την παρέδωσε με πλεόνασμα. Για πρώτη φορά από το 1948 εξαγάγαμε περισσότερα από όσα εισάγαμε.

Παρέλαβε μια χώρα εκτός αγορών και επέστρεψε εκδίδοντας ομόλογα με χαμηλό επιτόκιο.

Κυρίως,

παρέλαβε μια χώρα με βαθύτατη ύφεση το 2012 και την παρέδωσε με ανάπτυξη 0,4%.

Και μετά; Ο κ. Τσίπρας πήρε την εξουσία με ψέματα.

Και ο Τσίπρας παρέλαβε μια χώρα με ανάπτυξη και την επέστρεψε και το 2015 και το 2016 στην ύφεση!

Αντί για το «Πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης» τον Ιανουάριο του 2015 και το Παράλληλο Πρόγραμμα το Σεπτέμβριο του 2015 έφερε νέα Μνημόνια 14,7 δις.

Και νέα μέτρα 5 δις να μας περιμένουν την περίοδο 2019-2020.

Και με δέσμευση υψηλών πλεονασμάτων για χρόνια.

Υπάρχει μια βασική διαφορά από κάθε προηγούμενη κυβέρνηση:

Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν διαχειρίζεται την κρίση που κληρονόμησαν, αλλά αυτή που δημιούργησαν. Τις δικές τους επιλογές και τους δικούς τους πειραματισμούς του 2015, προσπαθούν τώρα να συμμαζέψουν.

Άρα δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Είναι και αυτό ένα από τα ψέματα που καλλιέργησαν!

Εγώ όμως σήμερα δε θέλω να μιλήσω για το παρελθόν.

Θέλω να μιλήσω για το μέλλον.

Για μια Ελλάδα υγιή, δυνατή, υπερήφανη.

Μια Ελλάδα με ασφάλεια και δημιουργικότητα.

Που δεν αφήνει κανέναν πίσω και δε διώχνει τα παιδιά της στο εξωτερικό.

Στους δικούς μας ώμους, στη Νέα Δημοκρατία πέφτει το βάρος όχι απλά να βγάλουμε οριστικά τη χώρα από την κρίση, αλλά να δώσουμε σε κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα την Ελλάδα που αξίζει.

Την προηγούμενη εβδομάδα ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε από τη ΔΕΘ το σχέδιό μας για τη χώρα. Ένα σχέδιο που όχι απλά τερματίζει την κρίση και τη στασιμότητα των τελευταίων ετών, αλλά που αποτελεί το δρόμο για πραγματική βιώσιμη ανάπτυξη με κοινωνική συνοχή.

Που οδηγεί σε μια Ελλάδα ισότιμη εταίρο των υπόλοιπων Ευρωπαϊκών κρατών, και όχι κακέκτυπο λατινοαμερικάνικης δημοκρατίας.

Τρεις είναι οι βασικές προτεραιότητες του σχεδίου.

Να δημιουργήσουμε **πολλές νέες δουλειές μέσα από μια έκρηξη επενδύσεων.**

Να μειώσουμε **τα φορολογικά βάρη και να εξορθολογίσουμε της λειτουργία του Κράτους.**

Να **σταθούμε κοντά στους νέους και στους πιο αδύναμους συμπολίτες μας.**

Τα παραπάνω δεν είναι συνθήματα. Θα επιτευχθούν μέσα από **συγκεκριμένα και μελετημένα βήματα.** Με ρεαλισμό και σκληρή δουλειά, αλλά ταυτόχρονα με το βλέμμα στο μέλλον.

Είδαμε τον πρωθυπουργό σε ρόλο όψιμου φίλου των επενδύσεων. Δεν αρκούν τα λόγια και οι υποσχέσεις. **Δε μπορεί τη μια μέρα να καλεί επενδυτές και επόμενη, οι υπουργοί και συνεργάτες του να στέλνουν «στα τσακίδια» επενδύσεις δισεκατομμυρίων.**

Η **προσέλκυση επενδύσεων** θέλει **σχέδιο, μεθοδική δουλειά και κυρίως να τις πιστεύεις.**

Όπως εν μέσω της χειρότερης κρίσης του 2012, κατορθώσαμε να φέρουμε επενδύσεις 37 δις, μεγάλες επενδύσεις όπως το Ελληνικό, ο Αστέρας, η Κασσιόπη, η Αφάντου, ο αγωγός TAP, τα Περιφερειακά Αεροδρόμια, η επένδυση στη Eurobank.

Τα καταφέραμε τότε, έτσι θα κάνουμε και τώρα.

Για να έρθουν τα κεφάλαια που τόσο χρειαζόμαστε, απαιτείται πρώτα απ' όλα **αλλαγή νοοτροπίας.** Χρειάζεται, όπως είπα, μια κυβέρνηση που να πιστεύει στις επενδύσεις και να μη δαιμονοποιεί την ιδιωτική πρωτοβουλία και την παραγωγικότητα.

Μια κυβέρνηση που να μπορεί **να ελέγξει τις δημόσιες δαπάνες** της μέσα από **εξορθολογισμό των υπηρεσιών και των δομών,** ώστε να μπορεί **να μειώσει και τη φορολογία.**

Που να πιστεύει σε **ενεργητικές πολιτικές ενίσχυσης της ρευστότητας,**

σε ένα απλούστερο σύστημα αδειοδοτήσεων.

Να δουλέψει επιτέλους η Κεντρική Αδειοδοτική Αρχή, να γίνονται σεβαστές οι προθεσμίες, να πάψει η γραφειοκρατία να κρατά πίσω τη χώρα.

Χρειαζόμαστε καταλύτες ανάπτυξης: ολοκλήρωση των εκκρεμών ιδιωτικοποιήσεων, αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας και ενίσχυση των Συμπράξεων Δημοσίου & Ιδιωτικού Τομέα.

Ήδη σήμερα φτιάχνονται δημόσια σχολεία μέσω συμπράξεων, αν και στο παρελθόν αυτές πολεμήθηκαν πολύ σκληρά.

Άλλος καταλύτης ανάπτυξης τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.

Βλέπουμε φοιτητές να μεταναστεύουν, καθηγητές να φεύγουν για να διδάξουν στο εξωτερικό, κονδύλια για την έρευνα να χάνονται, ενεργητικές πολιτικές ενίσχυσης της νεανικής επιχειρηματικότητας να εξαγγέλλονται, αλλά να μη πραγματοποιούνται ποτέ.

Μόνο έτσι θα φέρουμε το επενδυτικό σοκ που έχουμε ανάγκη.

Μόνο έτσι οι νέοι μας θα έχουν δουλειές αντάξιες των σπουδών τους και δεν θα φεύγουν στο εξωτερικό για να βρουν αξιοπρεπή μισθό.

Δε θέλουμε την κρατικοδίαιτη επιχειρηματικότητα.

Όπως δεν θέλουμε και την ασύδοτη επιχειρηματικότητα.

Οι κανόνες θα τηρούνται από όλους, αλλά θα πρέπει να είναι σαφείς, λογικοί και να χρησιμοποιούνται για να προστατεύουν το κοινωνικό σύνολο και όχι να πνίγουν κάθε προσπάθεια δημιουργίας.

Οι επενδύσεις χρειάζονται **σταθερότητα: πολιτική και φορολογική.**

Απαιτούν ασφάλεια δικαίου και πολιτική βούληση.

Ισχυρούς θεσμούς και σεβασμό προς αυτούς.

Χρειαζονται όμως και **χρηματοδότηση:**

Μέσα από την καλύτερη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων και του πακέτου Juncker.

Την γρήγορη εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου **που σήμερα στερούν δισεκατομμύρια από την πραγματική οικονομία**, όταν επί Σαμαρά υπήρξε σαφέστατη μείωση.

Και την αποκατάσταση της ρευστότητας από το τραπεζικό σύστημα, η οποία θα επιτευχθεί και με τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, τις παρεμβάσεις στον Πτωχευτικό Κώδικα, την παροχή ουσιαστικής «δεύτερης ευκαιρίας» σε όσους τη χρειάζονται.

Για αυτούς που μπορούν να τα καταφέρουν, που δεν τους αφήνουν τα βάρη και σήμερα φοβούνται τις κατασχέσεις.

Φίλες και Φίλοι,

Το επενδυτικό σοκ, η ανάπτυξη δε μπορεί να αφορά τους λίγους. Δε μπορούμε να δημιουργήσουμε Ελλάδα πολλών ταχυτήτων, γιατί τότε υπονομεύεται το μέλλον για όλους και πλήττεται η ίδια η Δημοκρατία.

Αξίζουμε **αυτόνομα και πιο δημιουργικά σχολεία**. Που να καλλιεργούν την άμιλλα, και θα επιβραβεύουν την προσπάθεια, αλλά και το αποτέλεσμα.

Αξίζουμε Πανεπιστήμια που να είναι κοιτίδες ελεύθερης σκέψης και παραγωγής αξιών επιστημόνων και όχι εκκολαπτήρια παραβατικών συμπεριφορών και μελλοντικών κομματικών στελεχών.

Θέλουμε **νοσοκομεία που θα παρέχουν πραγματικές υπηρεσίες υγείας** και δεν θα θέτουν σε κίνδυνο ασθενείς και προσωπικό! Φέρνω σαν παράδειγμα προς αποφυγή το δικό μας νοσοκομείο, που οι ολιγωρία και οι ιδεοληψίες οδήγησαν να μας πέσει κυριολεκτικά στο κεφάλι το ταβάνι τον περασμένο Ιούλιο!

Και βέβαια μόνο πικρά χαμόγελα φέρνει σε μας τους Χιώτες η εξαγγελία του Πρωθυπουργού ότι στη Θεσσαλονίκη θα γίνει Παιδιατρικό Νοσοκομείο με δωρεά του Ιδρύματος Στ. Νιάρχος. Πού είναι η συμβολή του για να ξεπαγώσει η δωρεά και για το δικό μας νοσοκομείο;

Και φυσικά η ευημερία που θα έρθει με την ανάπτυξη, πρέπει να μοιραστεί με όσο **το δυνατόν πιο δίκαιο τρόπο**.

Χρειαζόμαστε ένα δίκτυ προστασίας για τους πιο αδύναμους ή τους λιγότερο τυχερούς. Όχι τυχαία επιδοματική πολιτική, αλλά αποτελεσματική επιδοματική πολιτική με ενσωμάτωση των βασικών επιδομάτων σε ένα **αξιοπρεπές ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα**.

Αλλά πέρα από τη μέριμνα του κράτους, βασική προτεραιότητα είναι η εξασφάλιση της εργασίας, ιδιαίτερα για τους μακροχρόνια ανέργους.

Ο κάθε πολίτης αυτής της χώρας δικαιούται πρωτίστως να λαμβάνει ευκαιρίες και αξιοπρέπεια εδώ στον τόπο του.

**Γιατί αξίζουμε καλύτερα.
Γιατί μπορούμε καλύτερα.**

Φίλες και φίλοι

Στη νέα εποχή που θα φτιάχνουμε για τη χώρα μας, η Χίος δε μπορεί να μείνει πίσω.

Πρέπει σήμερα να σχεδιάσουμε τη Χίο για την επόμενη δεκαετία.

Να επιλέξουμε **τις δικές μας προτεραιότητες**, λαμβάνοντας υπόψη τα συγκριτικά πλεονεκτήματα αυτού του τόπου, των ανθρώπων μας αλλά και του περιβάλλοντος στο οποίο καλούμαστε να λειτουργήσουμε.

Φυσικά θα υπάρξουν πολλές απόψεις, πολλές φορές συγκρουόμενες, για ένα τέτοιο σχεδιασμό.

Αλλά φαντάζομαι θα συμφωνήσουμε όλοι ότι **σήμερα πορευόμαστε χωρίς σχέδιο.**

Θα πρέπει να συμφωνήσουμε **στους στόχους** του σχεδίου. Προτείνω ως κοινούς μας στόχους, κοινές μας προτεραιότητες:

- 1. Την οικονομική ανάπτυξη**
- 2. Τη δημιουργία θέσεων εργασίας**
- 3. Την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής**
- 4. Την ασφάλεια των πολιτών της Χίου**

Νομίζω συμφωνείτε όλοι μαζί μου, όταν λέω ότι για καθένα από τα παραπάνω, η τελευταία τριετία ήταν καταστροφική.

Η κρίση είναι πλέον εμφανής και στη Χίο.

Κάθε μέρα βλέπουμε την **αδιαφορία και την αδικία του κράτους** απέναντι στο νησί μας. Εικόνα εγκατάλειψης σε κάθε τομέα.

Τα προβλήματα είναι πολλά και οξυμένα. **Δεν αντιμετωπίζονται όμως με ευχολόγια.**

Αντιμετωπίζονται με **συνεχή παρουσία, ιδέες, σκληρή δουλειά και εξειδικευμένες γνώσεις**. Από **ανθρώπους που δεν αρκούνται στις διαπιστώσεις** και την κριτική, **αλλά προχωράνε σε προτάσεις εφικτές και υλοποιήσιμες.**

Για πρώτη φορά σήμερα, εδώ, σας παρουσιάζω **το όραμά μου** για τη Χίο.

Για να αναδείξουμε τον πλούτο και τις δυνατότητες του νησιού μας, να το βγάλουμε από το περιθώριο, να το του δώσουμε τη θέση που του αξίζει.

Σήμερα θα σας παρουσιάσω **το βασικό περίγραμμα**, το οποίο έχω σκοπό στο προσεχές διάστημα να το εξειδικεύσω, πάντα σε συνεργασία και διάλογο με την κοινωνία, εσάς τους πολίτες δηλαδή, και τους φορείς.

Να δημιουργήσουμε ομάδες εργασίας για κάθε στόχο.

Όστε να είμαστε απολύτως έτοιμοι για την επόμενη ημέρα.

Στην προεκλογική μου ομιλία το 2015, πάλι στο ίδιο σημείο, είχα πει:

«Για να είμαστε στο κέντρο των επενδύσεων και των εξελίξεων στους τομείς που έχουμε το πλεονέκτημα, χρειάζεται να μιλήσουμε σε πολλές γλώσσες. Και κυρίως στη γλώσσα της συνεργασίας. Όλοι οι Χιώτες, όλοι οι φορείς – βουλευτές, τοπική αυτοδιοίκηση, ιδιωτικός τομέας, προσωπικότητες. Να αναλάβουμε ο καθένας μια αποστολή για τη Χίο».

Δεν αποκλίνω από την αρχή αυτή.

Αυτό διακήρυξα, αυτό υπηρετώ και αυτό θα συνεχίσω να υπηρετώ.

Χωρίς λαϊκισμούς, χωρίς περιττούς διαξιφισμούς και κυρίως χωρίς διχασμό.

Αλλά με λύσεις για να φύγουμε από την ανασφάλεια της κρίσης.

Τέσσερεις είναι οι πυλώνες του σχεδίου που σήμερα σας ανακοινώνω:

Πρώτος πυλώνας: Η Οικονομική Ανάπτυξη

Στόχος να αναπτύξουμε την **τοπική οικονομία**. Να παράξουμε πλούτο και ευημερία για εμάς, αλλά κυρίως για τα νέα παιδιά. Να δώσουμε **προοπτική στους νέους και κίνητρο να μείνουν στον τόπο**.

Βασικές πηγές ανάπτυξης είναι:

Πρώτον, η επιστροφή στη Ναυτιλία:

Ο τόπος μας έζησε και πλούτισε για αιώνες χάριν στη Θάλασσα.

Εκεί πρέπει να επιστρέψουμε και να στρέψουμε το βλέμμα μας. Με τρόπο σύγχρονο.

- Χαιρετίζω την πρωτοβουλία του καπ. Παν Τσάκου να ιδρύσει Ναυτικό Λύκειο στο νησί. Όπως τονίζω την ανάγκη **διαρκούς ενίσχυσης και εκσυγχρονισμού των του ΕΠΑΛ και των δύο σχολών Πλοιάρχων και Μηχανικών** που φιλοξενούμε στα νησιά μας.
- Χρειάζεται να **βελτιώσουμε τη νομοθεσία μας**, μακριά από ιδεολογικές αγκυλώσεις του παρελθόντος, για να δώσουμε την ευκαιρία στα **νέα τα παιδιά να διατηρήσουν το θαύμα της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας**, σε όλες τις θέσεις και σε όλα τα επίπεδα.

- Να δημιουργήσουμε δηλαδή τις προϋποθέσεις για τους ναυτικούς μας να εκπαιδεύονται και να μαρκάρουν στην ελληνόκτητη ναυτιλία, ανεξαρτήτως σημαίας.
- Η απομάκρυνση των Ελλήνων από την ναυτιλία τερπίλισε και τον NAT και σήμερα πρέπει να σταθούμε στον απόμαχο της θάλασσας με περισσότερη ευαισθησία.
- Εδώ στο νησί, μέσω της αύξησης της απασχόλησης στη θάλασσα να ενθαρρύνουμε, **να προσκαλέσουμε και άλλες ναυτιλιακές εταιρείες** να έρθουν στο νησί και να εγκαταστήσουν γραφεία.

Από παλιά λέμε να γίνει η Χίος ναυτιλιακό κέντρο.

Αλλά δεν το έχουμε αυτό εξειδικεύσει, δεν έχουμε οραματιστεί τη μορφή, ούτε τον τρόπο που θα το κάνουμε.

Δεν θα έρθουν εύκολα στη Χίο μόνιμα οι πλοιοκτήτες και οι διαχειριστές. Μπορούν όμως να έρθουν οι διαχειριστές ανθρώπινου δυναμικού, τα πληρώματα η εκπαίδευση. Και εδώ μπορεί **να υπάρξουν και συνέργειες με το Πανεπιστήμιο και με τις Σχολές, αλλά και με τον ιδιωτικό τομέα**.

Δεύτερον. η **Ανάπτυξη του Τουρισμού**. Ο τουρισμός αποτελεί την βασική προοπτική νέων εισοδημάτων για το νησί μας. Απαιτεί δράσεις και από το Κράτος, και από την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και από τους ίδιους τους εμπλεκόμενους στην τουριστική αλυσίδα.

Συνδέεται φυσικά με το αεροδρόμιο για την προσέλκυση πτήσεων charter.

Συνδέεται φυσικά με τα λιμάνια & την πύλη Σέγκεν για την Κρουαζιέρα και τις Μαρίνες για τα σκάφη.

Συνδέεται με την ανάγκη για 1 ή 2 ολοκληρωμένα τουριστικά συγκροτήματα που θα φέρουν όγκο και θέσεις εργασίας.

Συνδέεται με χρηματοδοτικά εργαλεία.

Συνδέεται **με την ανάγκη να ξαναδούμε το χωροταξικό σχεδιασμό για να γίνει πιο αναπτυξιακός, υπάρχουν θέματα στο υπάρχον πλαίσιο**

Συνδέεται όχι απλώς με την ανάγκη για εκσυγχρονισμό του τελωνείου αλλά θα έπρεπε να δούμε **με διακρατική συμφωνία την δυνατότητα πραγματοποίησης των ελέγχων στην αντίπερα όχθη** (και ανάλογα εδώ για τους από εδώ ταξιδιώτες) ώστε να διευκολύνονται οι επισκέπτες. Υπάρχουν σχετικά παραδείγματα σε άλλες χώρες.

Αλλά και εμείς εδώ πρέπει να συντονιστούμε καλύτερα,

να βελτιώσουμε την **ποιότητα** των παρεχόμενων υπηρεσιών – με εκπαίδευση,

να βελτιώσουμε την **εφοδιαστική αλυσίδα**,

να βελτιώσουμε την **αισθητική** των κτηρίων, των κοινόχρηστων χώρων

ώστε να πιάσει τόπο μια πιο οργανωμένη προσπάθεια προώθησης της Χίου ως τουριστικός προορισμός.

Και εδώ χρειάζεται να πάρουμε μια **συγκεκριμένη πρωτοβουλία** συντονισμού, με βάση θα έλεγα το **Επιμελητήριο**.

Σε αυτό το βελτιωμένο πλαίσιο θα μπορέσουμε **να κινητοποιήσουμε πιο αποτελεσματικά τους Έλληνες της διασποράς**, οι οποίοι βέβαια **ήδη έχουν παίξει καθοριστικό ρόλο**, θετικότατο ρόλο, στην τουριστική μας ανάπτυξη.

Τρίτον, **η έμφαση στη Πρωτογενή παραγωγή**.

Μεγάλη ευλογία για το νησί η μαστίχα.

Μοναδικό προϊόν τα εσπεριδοειδή μας που σαπίζουν.

Μοναδικής αξία η οινοποιητική μας παράδοση.

Η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση διεθνώς. Διότι επιτρέπει στους παραγωγούς να παράγουν με την βεβαιότητα της πώλησης των προϊόντων τους και να απολαμβάνουν την οργανωμένη προσπάθεια πιστοποίησης της μαστίχας και της ανάπτυξης νέων προϊόντων και αγορών.

Και για αυτό το λόγο όλες οι Κυβερνήσεις, πλην των ΣΥΡΙΖΑ / ΑΝΕΛ, στήριξαν νομικά την αναγκαστικότητα. **Για εμάς η μαστίχα αποτελεί προστατευόμενο προϊόν και βασική μας προτεραιότητα.**

Ανάλογες πρωτοβουλίες συμβολαιακής γεωργίας πρέπει να αναπτύξουμε και σε άλλα προϊόντα, για να δώσουμε ουσιαστικό κίνητρο επιστροφής στη γη, και στη Χίο, και στα Ψαρά και στις Οινούσες.

Τέλος εκκρεμεί η βελτίωση της ασφαλιστικής κάλυψης των παραγωγών, επιμένω στην ανάγκη ιδιωτικής ασφάλισης.

Τέταρτον: **η ενίσχυση της Καινοτομίας, των νεοφυών επιχειρήσεων**

Το μεγαλύτερο συγκριτικό μας πλεονέκτημα είναι το ανθρώπινο μας κεφάλαιο, η επιχειρηματική δεινότητα του Έλληνα.

Στις σύγχρονες τεχνολογίες, στις πρωτοπόρες ιδέες η νησιωτικότητα δεν είναι εμπόδιο.

Μπορούμε να αναπτύξουμε νέες ιδέες, ιδέες που μπορούν να μεγαλώσουν.

Στήριγμα εδώ είναι και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Αλλά και η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να παίξει πιο ουσιαστικό ρόλο.

Προσωπικά θα στηρίζω νέες ιδέες, προσκαλώ νέους ανθρώπους να τις συζητήσουμε και να βρούμε τρόπους να κάνουμε τις ιδέες πράξη με την πρωτοβουλία startupchios.

Για όλα τα παραπάνω χρειάζονται κίνητρα για επενδύσεις:

Το Ειδικό Αναπτυξιακό του Β. Αιγαίου ουσιαστικά δεν υπάρχει ακόμα.

Ο Αναπτυξιακός Νόμος άδειο πουκάμισο

Το ΕΣΠΑ δεν κατευθύνει πόρους εδώ, στην τοπική οικονομία.

Οι ασφαλιστικές και φορολογικές επιβαρύνσεις έχουν γίνει δυσβάσταχτες.

Από 31.12.2017 ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ στα νησιά παύει να υφίσταται. Με προσωπική και αποκλειστική ευθύνη του κ. Τσίπρα που με επιστολή του στους δανειστές, υπέγραψε τον Ιούνιο του 2015 την κατάργηση του ΦΠΑ.

Δεν έκανε τίποτα για να την πάρει πίσω.

Και απεμπόλησε ένα κατοχυρωμένο δικαίωμα που η χώρα μας είχε από την ένταξή της στην Ε.Ε., ενώ ταυτόχρονα **δεν προέβη σε κανένα αντισταθμιστικό μέτρο.**

Δεν ακούσαμε ούτε πώς θα αντιμετωπιστεί το αυξημένο μεταφορικό κόστος, ούτε άλλο μέτρο προστασίας της νησιωτικότητας.

Εδώ η ευθύνη είναι αποκλειστικά του ΣΥΡΙΖΑ

ο οποίος πρότεινε το μέτρο,

διαπραγματεύτηκε και ψήφισε την κατάργηση του ΦΠΑ

και δεν επέτρεψε στους βουλευτές καν να ψηφίσουν ανά άρθρο το τρίτο μνημόνιο.

Αλλά όταν ήρθε η εφαρμοστική διάταξη στη Βουλή, η Νέα Δημοκρατία την καταψήφισε.

Δεύτερος πυλώνας η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Να δώσουμε μάχη ώστε **τα αποτελέσματα της οικονομικής ανάπτυξης να διαχυθούν στο σύνολο της κοινωνίας και όλοι να δρέψουν καρπούς.** Γιατί μόνο έτσι η οικονομική ανάπτυξη μπορεί να είναι σταθερή και διαρκής.

Κοινωνικός φιλελευθερισμός **σημαίνει έμφαση στην επιχειρηματικότητα και στην ιδιωτική πρωτοβουλία.** Σημαίνει ο καθένας να αναπτύσσει τις δυνατότητές του και να στηρίζεται στις δυνάμεις του.

Παράλληλα όμως συνεπάγεται **παρέμβαση του κράτους για προστασία των αδυνάτων.** Απαιτεί ενεργή στήριξη των ασθενέστερων, είτε για να τους ενδυναμώσει, είτε για να τους εξασφαλίσει αξιοπρεπή διαβίωση, αντάξια μιας πολιτισμένης κοινωνίας.

Η Νέα Δημοκρατία ξεκίνησε το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα για κάθε Έλληνα και κάθε Ελληνίδα.

Ειδικά στη Χίο, να οργανώσουμε δράσεις χρηματοδότησης κοινωνικών αναγκών. **Κινητοποιώντας τον εφοπλισμό, τους Χιώτες της διασποράς.** Όχι αποσπασματικά όπως στο παρελθόν αλλά οργανωμένα, με διαφάνεια και σχέδιο. Την προσεχή εβδομάδα ταξιδεύω στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα δω και θα μιλήσω με ανθρώπους που μπορούν να συμβάλουν σε αυτό το σκοπό. Θα τους παρουσιάσω την πρότασή μου και θα ζητήσω τη δική τους κινητοποίηση – έμπρακτα.

Τρίτος πυλώνας η ολοκλήρωση των βασικών υποδομών.

Ανάπτυξη χωρίς υποδομές δεν γίνεται.

Τον Απρίλιο κατέθεσα μια ερώτηση για 10 βασικά έργα υποδομής προς εννέα υπουργούς. Μια ερώτηση που «κούνησε τα νερά» αλλά ανέδειξε τελικά την αδιαφορία του ΣΥΡΙΖΑ για τη Χίο.

Όλα παγωμένα: **Αεροδρόμιο, Λιμάνια, Μαρίνες.**

Είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για σταθερή και βιώσιμη ανάπτυξη.

Σήμερα, μόνο λόγια και υποσχέσεις ακούμε.

Πού είναι οι εργασίες αναβάθμισης του κτηρίου και επέκτασης του διαδρόμου στο αεροδρόμιο;

Τι κάνουνε για το λιμάνι, το Νοσοκομείο, τις Φυλακές, το δικαστικό Μέγαρο;

Καμία ουσιαστική απάντηση για το σχεδιασμό και τα χρονοδιαγράμματα της κυβέρνησης. Καμία πρόοδος, μόνο λόγια χωρίς αντίκρισμα.

Δέσμευση δική μου η ολοκλήρωση του αεροδρομίου, επέκταση του διαδρόμου και ανακατασκευή των κτηριακών υποδομών. Όπως το 2014 δεσμεύτηκα και σε 7 μήνες ολοκληρώσαμε τις διοικητικές αποβολές, παρέλαβε η ΥΠΑ την έκταση για την επέκταση του διαδρόμου και προετοιμάσαμε το έργο της περιήφραξης. Ούτε αυτό δεν κατάφεραν να τελειώσουν.

Και παράλληλα ολοκλήρωση όλων των έργων που ανέφερα εδώ και στην ερώτηση μου.

Τέταρτος πυλώνας η αντιμετώπιση της μεταναστευτικής κρίσης

Η Χίος δέχθηκε ένα πρωτοφανές κύμα προσφύγων και παράνομων μεταναστών.

Πρέπει να απαντήσουμε με:

- Με ισχυρές διεθνής συμμαχίες, που θα λειτουργούν αποτρεπτικά. Θέμα που θα συζητήσω την επόμενη εβδομάδα στην Ουάσινγκτον.
- Με ουσιαστική φύλαξη των συνόρων μας γιατί η Ελλάδα έχει θαλάσσια σύνορα.
- Με ταχεία αποσυμφόρηση του νησιού
- Με διαχωρισμό προσφύγων και παράνομων μεταναστών
- Με επανα-προωθήσεις παράνομων μεταναστών
- Και φυσικά με μη μόνιμη παραμονή των μεταναστών στη Χίο.

Μπορεί επιτέλους η Σούδα να κλείνει. Αφήνοντας πίσω τους εικόνα καταστροφής και εγκατάλειψης.

Μεγάλες οι ευθύνες της Πολιτείας που αντιμετώπισε το πρόβλημα ως **αμέτοχος παρατηρητής**.

Όμως οι ροές συνεχίζονται, οι χορήγησης ασύλου **δεν προχωρούν**, όσες τελεσιδικούν δεν παραδίδονται τελικά στους αιτούντες.

Παγιώνεται μια κατάσταση όπου **πρόσφυγες και μετανάστες μένουν εγκλωβισμένοι στο νησί**. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει ανεκτό σε εθνικά ευαίσθητες περιοχές.

Εμφανείς και προφανείς οι ευθύνες της κυβέρνησης και της επίσημης πολιτείας καθώς από το 2015 η Ελλάδα εφάρμοσε **πολιτική ανοιχτών συνόρων**.

Η Κυβέρνηση, χωρίς σχέδιο, παντελώς απύσχα, με αργούς ρυθμούς, δεν προχώρησε τα σχετικά θέματα για την επίλυση του προβλήματος ... **δεν κατόρθωσε καν τόσο καιρό να ορίσει έναν συντονιστή, όπως είχε υποσχεθεί**.

Ως αποτέλεσμα αυτού, **έχει αναγκαστεί η τοπική κοινωνία να σηκώσει υπέρμετρα δυσανάλογο βάρος**, κατάσταση η οποία δεν μπορεί να συνεχιστεί.

Στο σχέδιό μου για την ανάπτυξη εντάσσονται όλες οι περιοχές του νομού μας.

Για το λόγο αυτό, παράλληλα με το βασικό συνολικό σχέδιο, επεξεργαζόμαστε ένα ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα για την Αμανή και για τα μικρότερα νησιά του νομού μας, τα Ψαρά και τις Οινούσσες. Οι περιοχές αυτές έχουν ιδιαίτερα γεωγραφικά και οικονομικά χαρακτηριστικά και ξεχωριστές ανάγκες. Και για αυτά τα προγράμματα ήδη συζητώ με τους εκλεγμένους αντιπροσώπους.

Βασικός εθνικός στόχος είναι η διατήρηση του υπάρχοντος πληθυσμού και η αύξηση των νέων.

Πρώτη προτεραιότητα είναι **να σπάσουμε την απομόνωσή τους**, τόσο βελτιώνοντας τις φυσικές μεταφορές και την πρόσβαση στα αστικά κέντρα, όσο και μέσω της νέας τεχνολογίας, του internet, της τηλεόρασης, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Και στη συνέχεια **να δημιουργήσουμε προοπτικές**: δουλειές, υποδομές, πρόσβαση στην εκπαίδευση και στην υγεία. Θέλουμε να αναδείξουμε τις δυνατότητες κάθε τόπου και να εκμεταλλευτούμε τις ιδιαιτερότητές του: τις ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, τις ιαματικές πηγές, τα αγροτικά προϊόντα, αξιοθέατα τα οποία δεν αποδίδουν όσο θα μπορούσαν.

Για όλα αυτά πρέπει να σπάσουμε τη μακρόχρονη πολιτική απομόνωση της Χίου από την κεντρική πολιτική σκηνή. Τα αιτήματα του νησιού, οι προτάσεις και οι ιδέες φτάνουν καθυστερημένα στα Υπουργεία και πάντα στην ουρά όλων των άλλων. Και σε αυτή την κατεύθυνση από το 2015 κάνω διαρκείς προσπάθειες να αναδείξω τα προβλήματα, αλλά και τις δυνατότητες του τόπου μας. Ακόμα και σήμερα από την θέση της αντιπολίτευσης. Και τολμώ να πω ότι σταθερά, η απομόνωση σπάει και η Χίος έρχεται στο προσκήνιο.

Κυρίες & Κύριοι,

Ζούμε σε μια εποχή μεγάλων προκλήσεων.

Οικονομικών, εθνικών, κοινωνικών.

Υπάρχει απάντηση σε όλες αυτές και έχει ονοματεπώνυμο:

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και θέλει και μπορεί να οδηγήσει τη χώρα σε μια εποχή δημιουργίας και προοπτικής.

Χωρίς λαϊκισμούς και χωρίς διχασμούς.

Πέρυσι από το βήμα της ΔΕΘ μίλησε για μια «Συμφωνία Αλήθειας».

Φέτος, από το ίδιο βήμα, παρουσίασε το όραμά μας για την Ελλάδα που αξίζουμε.

Το σχέδιό μας για την επόμενη μέρα.

Οι Έλληνες δεν αξίζουν να ζουν στη μιζέρια, στην απογοήτευση, στη διαρκή φτωχοποίηση.

Το 2015, στις κρισιμότερες ίσως εκλογές της μεταπολίτευσης, **χάσαμε μια μεγάλη μάχη.**

Στις επόμενες εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν, θα πρέπει **να κερδίσουμε τον πόλεμο.**

Μπορούμε να δημιουργήσουμε μια **νέα Ελλάδα, υγιή, δυνατή.**

Με αυτοπεποίθηση, με ασφάλεια, με αξιοπρέπεια.

Με δυνατούς θεσμούς και εύρωστη οικονομία.

Που θα κρατάει και δεν θα διώχνει τα παιδιά της.

Με ελευθερία, αλλά και αλληλεγγύη.

Φτιάχνουμε το αύριο, **στηριζόμενοι στις δικές μας δυνάμεις.**

Παράγοντας και εξάγοντας. Δημιουργώντας.

Έχουμε ως Έλληνες μεγάλες δυνατότητες, έχουμε το ανθρώπινο κεφάλαιο.

Για αυτές τις δυνατότητες σας μίλησα σήμερα, παρουσιάζοντας τις σκέψεις μου για τη Χίο.

Σας παρουσίασα το δικό μας όραμα, την κοινή μας πεποίθηση ότι με σχέδιο και σκληρή δουλειά θα τα καταφέρουμε.

Η Χίος θα μπει στο δρόμο της ανάπτυξης και της ευημερίας.
Με πολιτική ισχύ και βούληση.
Με τη στενή συνεργασία όλων μας.

Φίλοι και φίλες,

Όταν πολιτεύτηκα στη Χίο το 2015 κάποιιοι το είδαν με καχυποψία. Όχι ασυνήθιστο, ίσως όχι και αδικαιολόγητο. Μετά από 15 χρόνια στο εξωτερικό, σπουδάζοντας και δουλεύοντας στον ιδιωτικό τομέα επέλεξα και γύρισα στην πατρίδα μου.

Γύρισα ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα της Νέας Δημοκρατίας μέσα στα δύσκολα χρόνια της κρίσης. Όπως γύρισα και στον τόπο μου από τον οποίο ποτέ δεν απομακρύνθηκα.

Η επιστροφή στη Χίο ήταν μια συνειδητή επιλογή. Επιλογή την οποία δεν σκοπεύω να αλλάξω στο μέλλον.

Αφιερώνω όλες τις δυνάμεις μου να είμαι διαρκώς παρών:

Εδώ ακούω τα προβλήματά σας.

Εδώ γνωρίζω τον καθέναν από εσάς.

Εδώ έμαθα τις δυνατότητες σας και ακούω τις ιδέες σας.

Και μεταφέρω και αναδεικνύω κάθε ζήτημα της ζωής και της καθημερινότητας του νησιού στη Βουλή, αλλά και στην κυβέρνηση όπου αυτό είναι εφικτό.

Έχω καταθέσει **184 ερωτήσεις και αναφορές για τη Χίο** για πληθώρα θεμάτων: για το αεροδρόμιο, το λιμάνι, το νοσοκομείο, το ΕΚΑΒ, τους μαστιχοπαραγωγούς, το μεταναστευτικό, τα κοινωνικά επιδόματα και τις προνοιακές υποδομές, τη διασύνδεση του νησιού, το ΦΠΑ, το ρουκετοπόλεμο.

Σε κάθε ευκαιρία προτείνω λύσεις και εξετάζω τις εναλλακτικές.

Το γραφείο μου είναι ανοιχτό να ακούσουμε τα ζητήματά σας και να εξετάσουμε μαζί πιθανές λύσεις.

Και με διαρκείς και άοκνες προσπάθειές , για τη Νέα Δημοκρατία, η Χίος έχει μπει πλέον δυναμικά στο πολιτικό προσκήνιο.

Τα προβλήματά της συζητιούνται, οι δυνατότητές της ακούγονται.

Φίλες και Φίλοι

Αγαπάω και πονάω αυτό τον τόπο. Περισσότερο όμως, **πιστεύω στις δυνατότητες του νησιού και των ανθρώπων του.**

Σ' αυτό το δύσκολο δρόμο, η Νέα Δημοκρατία σας θέλει αρωγούς.
Εγώ σας χρειάζομαι δίπλα μου.

Στο χέρι μας είναι να δουλέψουμε και να φτιάξουμε πάλι τη ζωή όπως τη θέλουμε για εμάς και τα παιδιά μας.

Για όλα αυτά σας καλούμε να μας εμπιστευθείτε. Για να οδηγήσουμε την **πατρίδα μακριά από τον κακό της εαυτό**. Να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο αύριο, αλλά και ένα καλύτερο παρόν.

Γιατί οι Έλληνες αξίζουμε καλύτερα.

Γιατί η Χίος αξίζει καλύτερα

Σας ευχαριστώ